

STICHTING DA CAPO

JAAERVERSLAG 2025





- | | | | |
|-----------|------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| 01 | Voorwoord | 17 | Vrijwilligerswerk als opstap |
| 02 | Doel en Missie | 21 | Lokaties van Da Capo |
| 03 | Unieke stichting | 22 | Opas bij Da Capo |
| 04 | Activiteiten | 24 | Activeringscursussen |
| 06 | Waarom komen vrouwen naar Da Capo? | 25 | Activiteiten en bijeenkomsten |
| 07 | Fietsles | 30 | Zomerprogramma |
| 09 | Wie komen er naar Da Capo? | 31 | Het naaiatelier |
| 10 | Aantallen | 32 | De Kookstudio |
| 13 | Vrijwilligers | 35 | Begroting en werkelijke kosten |

VOORWOORD

Vorig jaar hebben we ons 10-jarig jubileum gevierd, wat betekent dat Da Capo dit jaar dus al weer 11 jaar geleden is gestart. En in Apeldoorn is Da Capo een bekende organisatie geworden voor veel collega organisaties die werkzaam zijn in het sociale domein. Denk aan de welzijnsorganisatie Stimenz, Taalmaatjes Apeldoorn, de Kap, Buddy to Buddy, Vluchtelingenwerk, maar ook de trajectregisseurs van de gemeente en medewerkers van organisaties die ambulante zorg aanbieden aan de inwoners van Apeldoorn.

Sinds de aanpassing van de wet Inburgering, die opgedeeld is in 3 routes, komen er steeds meer vrouwen naar de participatieplekken (leerwerk bedrijfjes) van Da Capo. De mensen op de Z-route moeten naast taalles ook 800 uur vrijwilligerswerk doen (participeren) om het traject succesvol af te ronden. Onze leerwerkplekken (kookstudio, naaiatelier, moestuin en handwerkcafe) zijn geschikte plekken voor vrouwen om te voldoen aan deze eis van participatie. Mede hierdoor zijn er veel participatieplekken gevuld het afgelopen jaar.

Deze ontwikkeling betekent dat we weer een stapje hebben kunnen doen richting financiële zelfredzaamheid. Beetje bij beetje wil Da Capo de eigen inkomsten laten groeien en de afhankelijkheid van fondsen naar nul brengen.

Ook de academie die we zijn gestart 1,5 jaar geleden loopt steeds beter. Met name de Spaanse lessen voor Nederlanders heeft een goed jaar gekend met veel nieuwe aanmeldingen. En de verkoop van de kookstudio zit in de lift waardoor ook via deze weg de eigen inkomsten gestaag blijven groeien.

Het jaar is verlopen zoals vele andere jaren hiervoor. Onze activiteiten zijn vaste en stabiele activiteiten die elk jaar weer terugkomen. Wekelijks zijn er nieuwe aanmeldingen, maar er zijn ook deelnemers die weer stoppen of afhaken. Maar al met al blijft het aantal bezoekers van Da Capo op een zeer stabiel niveau en is zelfs weer iets gegroeid afgelopen jaar (mede dankzij de Spaanse lessen).

Ik laat graag weer zien wat er is gebeurd het afgelopen jaar en laat enkele deelnemers en vrijwilligers aan het woord om te laten zien wat Da Capo voor hen betekent.



MARLEEN HOOGEBOOM
PROJECTCOORDINATOR



DOEL EN MISSIE

STICHTING DA CAPO

De doelstelling van de stichting is: Het bieden van mogelijkheden aan (migranten)vrouwen nieuwe competenties en vaardigheden (waaronder taal) aan te leren waardoor zij beter kunnen participeren in de samenleving en gaan deelnemen aan de arbeidsmarkt in vrijwillige of betaalde functies of opleiding.

“Na het volgen van de cursus arbeidsmarkt oriëntatie begon mijn leven pas echt in Nederland” Sanjida uit Bangladesch

In de praktijk betekent dit dat Da Capo een laagdrempelige organisatie is waar mensen, met name vrouwen, welkom zijn om de taal (beter) te leren, mensen te ontmoeten en zich op eigen tempo te ontwikkelen waardoor meedoen in Nederland iets makkelijk wordt.

De stichting bestaat nu 11 jaar en heeft de huidige activiteiten stapje voor stapje opgebouwd en uitgebreid. Voor elke deelnemer zijn er verschillende activiteiten om aan deel te nemen en zo op eigen manier te werken aan de taal, de persoonlijke ontwikkeling en het uitbreiden van het netwerk en vriendschappen.

Unieke stichting in Apeldoorn

Migranten die naar een ander land verhuizen of vluchten, moeten opnieuw beginnen in dat land. Da Capo is een term uit de muziek en betekent vrij vertaald opnieuw beginnen. Een mooie naam dus voor een organisatie die mensen helpt en ondersteunt die opnieuw moeten beginnen.

Al 11 jaar is Da Capo een plek waar vrouwen samenkomen om te leren en om zich te kunnen ontwikkelen. En iedereen op eigen tempo. En dat doen we op een unieke manier: naast taallessen zijn er leerwerkbedrijven en participatieplekken waar vrouwen samenkomen om te leren en om samen plezier te maken en al doende de taal beter te leren. En wat ons verder uniek maakt; de oppas die er is voor kinderen van 0-4 jaar en de fietsles die we gratis aanbieden.



Da Capo is een unieke organisatie voor vrouwen, waar elke deelnemster op eigen tempo werkt aan taalvaardigheid en persoonlijke ontwikkeling en waar plezier en veiligheid voorop staan. De vrouwen met kleine kinderen kunnen ook meedoen aan taallessen of andere activiteiten omdat er oppas is voor de kleine kinderen. Voor vrouwen in de participatiewet is Da Capo een veilige en laagdrempelige organisatie om te werken aan werknemersvaardigheden en om verder te groeien en ontwikkelen en wellicht in de toekomst uit te stromen naar betaald werk.

Er zijn uiteraard ook formele plekken waar migranten naartoe gaan of geholpen worden zoals taalscholen en ambulante begeleiding. Maar dat is andere hulp dan wij bieden. Da Capo is minder formeel, laagdrempeliger en veiliger dan andere plekken. Juist hierdoor komen er ook vrouwen uit bijvoorbeeld de vrouwenopvang en vrouwen die ambulante begeleiding krijgen en toe zijn aan een stap naar buiten. Socialiseren is en blijft de belangrijkste pijler van de stichting.

DE ACTIVITEITEN VAN DA CAPO

Hieronder staan alle activiteiten vermeld die Da Capo heeft aangeboden in 2025



Bron: Maarten Sprangh

Taallessen

- Er zijn 5 niveaus: starters, niveau 1, 2, 3 en 4.
- Er is 1 groep voor vrouwen die laaggeletterd zijn om te leren lezen en schrijven
- Er is 1 groep voor laaggeletterde vrouwen om te spreken
- De groepen bestaan maximaal uit 8 vrouwen
- Er zijn wekelijks 20 groepen
- Avondgroepen voor internationale studenten en mensen die werken (ook werving eigen inkomsten)



Naaiatelier

- Elke ochtend is er een groep
- Er worden producten in opdracht gemaakt
- We werken met gebruikte stoffen en recyclen dus materialen
- Er wordt geoefend aan de Nederlandse taal.



Taalcafe

- Er zijn 2 taalcafe's
- Deze taalcafé hebben een vrije inloop en inschrijven is niet nodig.
- In de wijk de Maten en in de wijk Zevenhuizen
- De focus ligt op spreken en ontmoeten
- Mannen zijn ook welkom



Bron: Maarten Sprangh

Fietsles

- Elke dinsdagochtend en sinds september ook vrijdagochtend
- 2 groepen
- Eerst op de stoep oefenen, dan de straat op en dan een route fietsen die ze vaak gaan fietsen
- meer dan 40 cursisten per jaar
- 4 vrijwilligers

DE ACTIVITEITEN VAN DA CAPO



Kookstudio

- 3 kookgroepen
- Maandag en woensdag afhaalmaaltijden
- Dinsdag Soepen, hartige taarten en hapjes/zoetigheden
- Cateringopdrachten
- Workshops



Handwerkcafe

- 1x in de week samen handwerken
- Ontmoeten en Nederlands kletsen staan centraal
- Leren haken en breien of iemand anders helpen om dit te leren
- Sociale activering



Bron: Maarten Sprangh

Moestuin

- 1x in de week de tuin/moestuin onderhouden
- Sociale activering
- Groenten kweken voor de kookstudio
- Leren over moestuinieren
- De tuin bij het pand netjes houden



Activering/Cursussen

- Speciale cursussen met een thema
- Oriëntatie op werk
- Oriëntatie op een buurtactiviteit



Spaanse les

- Voor Nederlanders die Spaans willen leren
- Verschillende niveaugroepen
- Genereren van eigen inkomsten
- Les wordt gegeven door (ex) leerling

WAAROM KOMEN VROUWEN GRAAG NAAR DA CAPO?

Iedereen is welkom. Ongeacht scholingsniveau, mate van taalbeheersing, mate van studievaardigheden, migratieachtergrond, aantal jaren in Nederland.

Maatwerk en flexibiliteit. Bij elke deelnemster wordt gekeken naar interesses, studievaardigheden, dagdelen die ze kunnen deelnemen. Er wordt altijd een passende plek gezocht. Mocht een taalgroep toch niet passend zijn, dan kijken we naar een andere groep. Doorstroom is eenvoudig en is voor elke deelnemster op eigen tempo

Gezelligheid. De sfeer is prettig en fijn. Er heerst altijd gezelligheid, zowel in de lessen als in de pauzes.

Veiligheid. Omdat er vrijwel alleen vrouwen komen, is het voor vrouwen een veilige plek waar zij ook over problemen en thuissituaties kunnen praten.

Activering. Voor soomige vrouwen is Da Capo de enige plek waar ze naartoe gaan gedurende week. Ze hebben geen andere activiteiten buitenshuis

Kleine groepen. De groepen zijn maximaal voor 8 personen. In een kleine groep is het makkelijker om te praten en om aan de beurt te komen. De focus ligt op spreken.



FIETSLES

Fietsen is voor Nederlanders zo vanzelfsprekend, en eigenlijk ook noodzaak om te kunnen. Je verplaatst je makkelijker van A naar B, het kost geen geld en je bent onafhankelijk en zelfstandig. Daarom geeft Da Capo ook fietsles aan vrouwen.

Sinds september hebben we op 2 ochtenden fietsles, waar het voorheen 1 ochtend was. Niet iedereen kan komen op die ene ochtend, vandaar dat we hebben uitgebreid naar 2 ochtenden.

Er zijn nu 4 vrijwilligers actief bij de fietslessen, 2 op elke ochtend.

Er zijn veel aanmeldingen geweest voor de fietslessen in 2025. In totaal 46. Daarvan zijn er 2 nooit gekomen en 7 vrouwen maar 1 of 2x en daarna alweer gestopt. Dus in totaal 37 vrouwen (en 2 kinderen) die fietsles hebben gehad.

Niet iedereen rondt de cursus af en stopt voortijdig weer. Dat kan komen door fysieke problemen, of omdat de afstand vanaf huis te groot is. Dan moeten ze met de bus komen en dat neemt veel tijd in beslag en kost veel geld.



Aanmeldingen

46

Meerdere lessen
gevolgd

37

Certificaat

8

Persoonlijk Verhaal



Khafia

Mijn naam is Khafia. Ik ben 37 jaar en ik kom uit Irak. Ik ben Jezedi en ik was in mijn land niet meer veilig. Daaro ben ik gevlucht en in Nederland terecht gekomen. Dat was in 2011, dus ik ben nu 14 jaar in Nederland.

Ik heb in Irak alleen 5 jaar basisschool gedaan. Daarom heb ik niet leren lezen en schrijven. Ik heb nooit gewerkt. Ik maakte thuis schoon en ik was altijd thuis.

Bij Da Capo werk ik nu als begeleider in het naaiatelier. Ik ben begonnen in februari 2023 als deelnemer in het naaiatelier. Ik kon al goed naaien. Omdat het steeds beter ging, hebben ze gevraagd of ik kon helpen als begeleider. Nu help ik andere vrouwen bij het maken van de producten en help ik ze bij de cursus. Ik kom 3 dagen per week naar het naaiatelier.

Ik heb ook al lange tijd les bij da Capo. Eerst de alfabetisering om beter te kunnen lezen en schrijven. Nu zit ik in een andere groep, niveau 2.

Ik kom naar Da Capo omdat ik niet graag alleen thuis ben. Ik wil andere mensen ontmoeten en werken. Thuis zitten is niet goed. Ik vind het leuk hier omdat ik dingen leer, ik vind naaien leuk en het is gezellig.

In de toekomst hoop ik een man te vinden en te trouwen en kinderen te krijgen. Ook wil ik graag mijn rijbewijs halen.



WIE KOMEN ER NAAR DA CAPO?

De doelgroep die naar Da Capo komt is zeer divers. Eigenlijk is iedereen die Nederlands wil leren of verbeteren of op zoek is naar een leuke en gezellige plek om andere mensen te ontmoeten welkom.

Er zijn verschillende redenen voor mensen om naar Nederland te komen. Sommige mensen ontvluchten hun thuisland. Andere mensen komen voor een partner naar Nederland. Weer anderen komen voor een studie of voor werk.

DOELGROEP

En voor iedereen geldt dat integreren in de samenleving erg moeilijk is. Contacten maken met Nederlanders is niet altijd even gemakkelijk, zeker niet als je geen werkomgeving hebt waar Nederlanders zijn. Of als je geen plek hebt waar je naartoe gaat zoals een buurthuis of sport.

De achtergrond van onze deelnemers is ook heel divers. Soms hebben vrouwen helemaal geen onderwijs gevolgd of een paar jaar basisschool in het land van herkomst. Andere vrouwen hebben een HBO of universitaire opleiding afgerond.

Maar wat de vrouwen verbindt is dat ze allemaal Nederlands willen leren, andere vrouwen willen ontmoeten of nieuwe vaardigheden willen leren.

Soms zijn de vrouwen pas net in Nederland gekomen en soms zijn ze er al jaren.

AANTALLEN

Hoeveel deelnemers komen er naar Da Capo?

Het hele jaar door melden er zich vrouwen (en enkele mannen) aan voor taallessen of voor een van de andere activiteiten. het aantal deelnemers varieert hierdoor per dag. Wel kunnen we enkele cijfers inzichtelijk maken over aantal aanmeldingen, aantal mensen dat gestopt is en hoeveel deelnemers er in totaal hebben deelgenomen aan de verschillende domeinen.



Taallessen

Aantal aanmeldingen: 172
Aantal deelnemers gestopt: 150
Aantal deelnemers bij de academie
Nederlands: 23



Activiteiten

Aantal deelnemers aan fietsles: 50
Aantal deelnemers kookstudio 36
Aantal deelnemers atelier: 40
Aantal deelnemers handwerkcafe: 21



AANTAL DEELNEMERS PER DOMEIN



Gerda

Gerda is taalvrijwilligers sinds 2022

Hallo, ik ben Gerda Zweers. Sinds september 2021 ben ik actief als vrijwilliger bij Da Capo. Elke maandagochtend ga ik naar het gebouw aan de Eksterweg om daar met een groep vrouwen te praten over de Nederlandse taal. Het zijn vrouwen uit allerlei delen van de wereld, van Congo tot Afghanistan, van Iran tot de Filipijnen. En ja, ik heb af en toe ook Russische en Oekraïense vrouwen in de groep. Dat mixt allemaal goed samen.

We beginnen altijd met de vraag: hoe was jouw weekend, wat heb jij gedaan?

Aan de hand van woorden, zinnen, gezegdes en bepaalde thema's, geprojecteerd op het beeldscherm, probeer ik de vrouwen beetje bij beetje meer te leren over de Nederlandse taal en cultuur. Dat is erg moeilijk voor hen, dat is begrijpelijk.

Maar ik zie vorderingen, en dat doet me goed. Ik heb ook wel eens met de vrouwen te doen, want als nieuwkomers in ons land hebben ze vaak niet veel te besteden en is het een worsteling om de eindjes aan elkaar te knopen. Juist omdat Da Capo zich als vrijwilligersorganisatie inzet voor deze vrouwen, sta ik helemaal achter de doelstelling. Die is erop gericht de vrouwen beter in staat te stellen deel uit te maken van de Nederlandse samenleving.

De dames kunnen behalve taalles ook naailes volgen, en er is een kookgroep. Elke maandag bestellen wij voor ons thuis wat de pot schaft. En dat is een heel divers aanbod aan eten uit vele landen en werelddelen.



Over mezelf: ik woon in Apeldoorn, ben getrouwd, we hebben een zoon en een dochter, een schoonzoon en een schoondochter en drie kleindochters. In mijn werkzame leven heb ik onder meer dertig jaar voor een groot administratiekantoor gewerkt. Nadat ik stopte met werken, kreeg ik geleidelijk aan de behoefte om vrijwilligerswerk te gaan doen. Bij Da Capo heb ik dat gevonden, en doe het met veel voldoening en het grootste plezier.



Juist omdat Da Capo zich als vrijwilligersorganisatie inzet voor deze vrouwen, sta ik helemaal achter de doelstelling.



VRIJWILLIGERS ZIJN DE SPIL VAN DA CAPO

Da Capo is een stichting die bijna alleen door vrijwilligers wordt gevormd. Naast 1 betaalde kracht, de oprichtster van de stichting, zijn alle mensen die zich inzetten vrijwilliger.

Dat is best bijzonder en uniek. En daar zijn we trots op!

Vrijwilligers kunnen heel veel soorten activiteiten oppakken en uitvoeren. Er zijn veel vrijwilligersfuncties bij Da Capo.

In het diagram staat aangegeven welke functies er gedaan worden en hoeveel mensen per functie actief zijn.

Het aantal vrijwilligers dat actief is in 2025



- De grootse groep vrijwilligers zijn de taalvrijwilligers. Dat is natuurlijk ook de grootse activiteit van Da Capo. In totaal zijn er 24 mensen betrokken bij taalactiviteiten. Dat zijn de taallessen en de taalcafe's. Verder zijn er ook nog 4 invallers actief op taal.
- Daarna volgen de ateliervrijwilligers. Per ochtend zijn er 2 vrijwilligers actief, daarom is dit ook een grotere groep.

61

Vrijwilligers

39%

Taalvrijwilliger

100%

**INZET EN ACTIEVE VRIJWILLIGERS
DIE DE ORGANISATIE DRAAIENDE
HOUDEN**

Thippa

Thippa is kookvrijwilligers sinds 2023

Mijn naam is Thippa, ik ben 43 jaar oud en ben in Thailand geboren.

Ik woon in Apeldoorn met mijn 2 dochters. Mijn hobby's zijn films kijken, dagjes weg en lekker eten!

Omdat ik van lekker eten hou en graag nieuwe recepten uitprobeer zit ik als kookstudio coördinator goed op mijn plek bij Da Capo.

En ik vind het fijn om sociale contacten te hebben met de dames uit verschillende landen/culturen.

Samen met hen maak ik elke maandag weer iets nieuws en lekkers voor de klanten.

Als de maaltijden klaar zijn en ik heb een mooie foto gemaakt van de gerechten, dan denk ik gelijk, wat ben ik trots en dankbaar dat ik dit met een leuke groep mag doen!



ik vind het fijn om sociale contacten te hebben met de dames uit verschillende landen/culturen.

Persoonlijk Verhaal



Mariam

Ik ben Mariam en ik ben 51 jaar. Ik ben uit Syrie gevlucht vanwege de oorlog. In 2017 ben ik in Nederland gekomen.

Ik heb in Syrie als huisvrouw gewerkt en ik heb bijna geen school gehad. Daarom kan ik niet goed lezen en schrijven.

Ik heb de inburgering afgerond, maar de gemeente wilde graag dat ik iets zou doen buitenshuis om niet alleen maar thuis te zijn. Toen ben ik naar Da Capo gekomen.

Ik werk in het naaiatelier en ik ga naar het handwerkcafe. In het atelier leer ik beter naaien en moet ik producten maken. Bij het handwerken kletsen we gezellig en hebben we veel lol. Ik houd erg van lachen en grapjes maken.

Thuis houd ik van schoonmaken en bakken. Ik neem vaak iets lekkers mee wat ik heb gemaakt van thuis.



VRIJWILLIGERSWERK ALS OPSTAP NAAR MEEDOEN OF BETAALD WERK

Voor sommige mensen is meedoen in Nederland en/of de maatschappij moeilijk. Soms door een grote taalbarrière, maar soms ook door ziekte of andere problematiek vallen mensen uit het reguliere werkproces waardoor ze thuis komen te zitten.

Voor mensen met een bijstandsuitkering is het programma “Apeldoorn Werkt Mee” (AWM) opgezet door de gemeente. Verschillende maatschappelijke organisaties en bedrijven bieden participatieplekken aan. Hier kunnen mensen terecht om bijvoorbeeld sociale contacten op te doen, werkritme (weer) op te doen, werknemersvaardigheden te verbeteren en ook om de taal beter te leren.

Deelnemers van een AWM plek worden op een participatietrede geplaatst die passend is bij de situatie. Zie de website voor meer informatie: <https://apeldoornwerktmee.nl/>

aantal mensen op de AWM plekken



Verreweg de meeste vrouwen komen naar het naaiatelier. Daarna volgt de kookstudio. En ook in het handwerkcafe komen veel dames op een AWM plek. Het handwerkcafe en de moestuin zijn de meest laagdrempelige plek en daardoor ook geschikt voor vrouwen die vrijwel geen Nederlands spreken. In de kookstudio moeten de deelnemers wel wat Nederlands beheersen en als oppas moet het niveau van het Nederlands echt goed zijn.



PARTICIPATIELADDER



Mensen die op Trede 4 worden geplaatst bij Da Capo hebben meestal een vrijwilligersfunctie. Zij werken op de administratie, als oppasvrijwilliger of als begeleider in het atelier of de kookstudio.

Andere vrouwen die minder zelfstandig zijn of het Nederlands heel matig beheersen, worden meestal op trede 3 geplaatst. Dit zijn werkplekken waar ze onder begeleiding werken en werken aan hun persoonlijke doelen. In veel gevallen gaat het dan om het beter leren van de taal en werknemersvaardigheden zoals op tijd komen, afmelden, samenwerken met anderen etc.



In totaal zijn er (half november) 36 deelnemers op een Apeldoorn Werkt Mee plek.

Verreweg de grootste groep werkt in het atelier. Sommige vrouwen hebben 2 verschillende plekken en worden in het diagram hiernaast daarom dubbel meegeteld. Het diagram laat zien hoeveel mensen er per werkplek op een AWM plek zijn geplaatst.

Aantal deelnemers op de AWM plekken

Klara

Klara is taalvrijwilligers sinds 2015

Mijn naam is Klara. In mijn werkzame leven was ik leerkracht in het basisonderwijs. Na mijn pensionering heb ik eerst een paar jaar genoten van mijn vrijheid. HEERLIJK! Alle ruimte en tijd voor spontane uitjes, vakanties enz. Geen verplichtingen. Toch ontstond na enige tijd de behoefte om me weer nuttig te maken.

Via een artikel in de Stedendriehoek over Marleen en haar stichting kwam ik bij Da Capo terecht. Eerst in de Oude Ambachtsschool waar ik weer kon werken met het mij bekende digibord en daarna aan de Eksterweg in de Berenboot (zo genoemd door mijn zoon toen een paar van zijn vrienden er anti-kraak woonden).

Mijn taak als vrijwilliger is om de deelnemers de allereerste beginselen van de Nederlandse taal bij te brengen. Heel belangrijk in deze fase vind ik het dat de dames durven te spreken. Voor veel van hen is Da Capo de enige plek waar alle tijd en geduld is om dit te oefenen. Spraakverwarring ontstaat regelmatig en veroorzaakt alleen maar hilariteit en lachbuien.

Stichting Da Capo is niet alleen voor al die dames uit tig verschillende landen en culturen een veilige en vertrouwde plek, maar ook een enorme verrijking voor mijzelf. Ik heb door al die contacten veel nieuwe inzichten gekregen.



“

Heel belangrijk in deze fase vind ik het dat de dames durven te spreken. Voor veel van hen is Da Capo de enige plek waar alle tijd en geduld is om dit te oefenen.

LOKATIES VAN DA CAPO



De hoofdlocatie: De Finse School

- Taallessen
- Naaiatelier
- Kookstudio
- Moestuin
- Handwerkcafe
- Fietslessen
- Da Capo academy (Nederlands voor buitenlandse studenten, Spaanse les)



De Afghaanse vereniging in Noord

Hier vindt het taalcafe in de wijk Noord plaats. Elke woensdagochtend. Dit is een tijdelijke noodlocatie, omdat het pand waar het taalcafe gevestigd was, gesloopt is en er een nieuwe gebouw wordt gebouwd.



't Veldhuus in de Maten

Hier vindt het taalcafe de Maten plaats. De wijk de Maten is een grote wijk waar steeds meer migranten gehuisvest worden.

Kinderoppas

KINDEREN KUNNEN MEE MET HUN MOEDER



KINDERRUIMTE

Veel moeders met een migrantenachtergrond zijn veel thuis. Het is moeilijk om activiteiten buitenshuis te doen als de kinderen klein zijn. Daarom heeft Da Capo meteen vanaf het begin een oppasfunctie in het leven geroepen. Vrijwilligers kunnen als vrijwilliger op de kinderen passen in de speciale kinderruimte.

Op deze manier kunnen moeders met kleine kinderen toch ook naar de taallessen of de andere activiteiten komen.

Een groot voordeel voor de kinderen is dat ook zij Nederlands horen en de taal ook beter zullen gaan begrijpen en spreken. En de kinderen kunnen alvast wennen aan een schoolse omgeving, als voorbereiding op peuterspeelzaal of kleuterschool

Dorie

Dorie is moestuinvrijwilliger sinds 2025

Ik vind het belangrijk om het beste uit de mens en de aarde te halen. Het geeft mij voldoening als ik instrumenteel kan zijn in het proces dat mens en aarde tot bloei kan komen. Ze moeten het zelf doen maar met de juiste instrumenten / aanpak kan je mensen en de aarde tot dienst zijn om dit te bereiken.

Het werk, "mens en tuin" bij Da Capo vind ik leuk want er is nog veel te doen, veel te bereiken, veel ruimte om te ontwikkelen – het is nog niet af. Ik kan nog een bijdrage leveren, kan helpen om het mooier te maken (de tuin), om tot bloei te komen en vruchten te dragen – en ook zo bij de mensen.

Ik voel me gewaardeerd en gerespecteerd voor mijn inzet; ook al is het niet perfect en zou ik (meestal) meer willen doen / bereiken dan praktisch mogelijk is.

Mijn werk houdt in onder anderen luisteren naar en aansturen van mensen, ook met mensen van een andere taal en cultuur. Dat kost wat geduld en energie want – de niet-Nederlandstaligen krijgen geen achtergrondinformatie over de geplande werkzaamheden tijdens de koffie of thee. Dus geef ik uitleg in Tigrinya en Arabisch via de "Translate App" over wat er gaat gebeuren en wat ik graag zou willen dat ze moeten doen.

Ik ben zelf een laatbloeier en heb dus begrip voor mensen die voor welke reden dan ook nog niet tot bloei gekomen zijn. En als een Zuid-Afrikaan in Nederland begrijp ik, behalve de mooie rijke aspecten van de Nederlandse cultuur ook hoe ingewikkeld het kan zijn om de Nederlandse cultuur te begrijpen en omarmen.



Een welige groentetuin en -medewerkers zijn voor mij de ultieme beloning voor mijn inzet en daar doe ik het voor!
Bovendien: is buiten zijn goed voor lichaam en geest!

“ Het werk, "mens en tuin" bij Da Capo vind ik leuk want er is nog veel te doen, veel te bereiken, veel ruimte om te ontwikkelen – het is nog niet af.



ACTIVERINGSCURSUSSEN

ORIENTATIE OP WERK

Ook in 2023 is er weer een cursus orientatie op werk geweest. Er hebben 8 vrouwen deelgenomen.

Tijdens deze cursus leren de deelnemende vrouwen verschillende zaken. In eerste instantie is het een empowermentcursus. De vrouwen leren hun sterke kanten benoemen en inzien welke vaardigheden ze al hebben.

Daarnaast gaan ze in gesprek over wat ze zouden willen gaan doen. Vrijwilligerswerk? Betaald werk?

Ze krijgen handvatten over het schrijven van een CV, ze schrijven een motivatiebrief en ze oefenen een sollicitatie of kennismakingsgesprek.

Ook worden er andere partijen uitgenodigd om kennis te maken zoals het ROC Aventus en een organisatie waar ze vrijwilligers zoeken.

Tevens zijn er 1 of 2 werkbezoeken. Afgelopen jaar zijn ze op bezoek geweest bij Home Instead en ??

Na afloop moeten de vrouwen op zoek naar (vrijwilligers)werk dat bij ze past en kunnen ze gaan solliciteren.

In deze groep was de uitstroom:

- 1 dame naar kledingwasserette als vrijwilliger
- 1 dame is gaan werken bij Wiejelo als algemeen medewerker op kantoor
- 1 dame is opgenomen in het programma Kleurrijk Zorgen van Lucrato



Activiteiten EN BIJEENKOMSTEN

Elk jaar organiseert Da Capo enkele activiteiten. Sommige alleen voor vrijwilligers en andere ook voor de doelgroep. Het is altijd gezellig om iets leuks samen te doen en elkaar (weer) eens te ontmoeten

NIEUWJAARS BORREL

Op 13 januari was er een nieuwjaarsborrel voor de vrijwilligers als dank voor hun inzet. Tijdens de borrel was er een spel om elkaar beter te leren kennen en onder het genot van een hapje en drankje konden de vrijwilligers weer bijkletsen met elkaar.





Valentijn

Voor de tweede keer heeft da Capo een gezellige vrijwilligersactiviteit georganiseerd voor de vrijwilligers op 14 februari (valentijnsdag of vriendschapsdag). Iedereen had een cadeautje gekocht voor een ander en tijdens een heerlijke lunch werden deze uitgewisseld met elkaar.

Koningsdag

Voor de 2e keer hebben we Koningsdag gevierd omdat dit toch wel HET Nederlandse feest van het jaar is.

Net zoals vorige keer waren er oud Hollandse spelletjes en werden er poffertjes gebakken. Het sjoelen was met name populair! De kookstudio had weer een mooie oranje taart gebakken.





Einde schooljaar

Aan het einde van het schooljaar is er een afsluitend lunch. Iedereem neemt van lekkers mee en samen genieten we van al het lekkere eten.

Vrijwilligersuitje

Dit was het eerste uitstapje van het jaar 2025. De vorige was niet doorgedaan vanwege weinig animo.

Deze keer hebben we een escapespel gespeeld in het centrum van Apeldoorn. Een leuke, maar pittige wandeling met allerlei opdrachten. Daarna lekker koffie en thee bij een cafe. Een geslaagde en gezellige middag



Margreet

Bijna 10 jaar geleden ben ik bij Da Capo op de administratie begonnen. Samen met 3 andere vrijwilligers en Marleen doen wij alle administratiewerkzaamheden.

De werkzaamheden zijn verdeeld in verschillende onderdelen, zoals baliewerk, intakes, deelnemersadministratie, subsidieaanvragen, boekhouding etc..

Iedereen heeft een eigen taak, maar weet wel iets van de andere werkzaamheden. Mijn taak is vooral de financiële administratie en baliewerkzaamheden. Voor mijn pensionering heb ik jarenlang de administratie van een serviceflat voor ouderen gedaan, nu hetzelfde soort werk om een beetje bij te blijven, maar wel voor een andere doelgroep.

Het is verrassend om met migrantenvrouwen te werken, door hun andere achtergrond is het interessant om hier meer over te horen en te leren. Ook de leuke en fijne gesprekken die je voert over verschillende culturen tijdens de gezamenlijke koffiepauzes en andere gezellige activiteiten geven mij veel plezier in dit werk.

Het is mooi om te zien dat de dames na een aantal jaren zo veel vorderingen maken in hun taalgebruik. Als zenet binnenkomen bij Da Capo is het soms lastig om een gesprek voeren. Aan de balie is het soms handen en voetenwerk of proberen we via een andere deelnemer of vertaalapp te communiceren. Maar al snel gaat de communicatie steeds beter en vinden de dames het ook fijn dat ze zich goed verstaanbaar kunnen maken.

Het is mooi om te zien dat er hier vriendschappen ontstaan en dat velen van hen ook deelnemen aan andere activiteiten, zoals het naaiatelier, de kookstudio en het handwerkcafé.

Ook de vrijwilligersuitjes zijn veelzijdig en gezellig en het is altijd weer leuk om oude en nieuwe vrijwilligers te ontmoeten.



Mijn werk bij Da Capo vind ik fijn en inspirerend en het geeft mij dan ook veel voldoening om deze prachtige organisatie mede in stand te houden samen met Marleen en alle andere vrijwilligers. Ik kom hier al jaren met veel plezier.

“

Ook de leuke en fijne gesprekken die je voert over verschillende culturen tijdens de gezamenlijke koffiepauzes en andere gezellige activiteiten geven mij veel plezier in dit werk.



ZOMERPROGRAMMA 2025

Ook dit jaar is er een zomerprogramma geweest. Niet iedereen gaat op vakantie en dan is 6 weken sluiting een lange periode.

Er zijn dan taallessen en leuke activiteiten voor de vrouwen die dan willen komen.

Dit jaar waren er 3 ochtenden dat er taallessen waren en op 1 ochtend werd de taalles gecombineerd met danslessen (buikdansen) Dat was een goed bezochte activiteit.

Ook is er een gastles geweest van Stichting Ontkiemen die verteld heeft over het belang van biodiversiteit en bloemen en planten in de tuin. Er zijn zaadbommetjes gemaakt en



HET NAAI- ATELIER UITGELICHT

Het naaiatelier is een leer-werkplek voor vrouwen. Zij komen omdat ze graag willen leren naaien, of omdat ze het leuk vinden om te doen en graag samenkomen met andere vrouwen.

Het is een leer-werkplek omdat we vanuit het atelier items maken in opdracht en deze op tijd geleverd moeten worden aan de klant. Maar ons werktempo ligt niet heel hoog. We zijn geen productie-atelier, maar een sociaal atelier waar ontmoeten, de taal leren en gezelligheid net zo belangrijk zijn als productie draaien.

Omdat er veel vrouwen komen die de taal nog helemaal niet spreken, en ook geen basisvaardigheden hebben, ligt het tempo bij deze groep niet zo hoog.

**"DIT JAAR IS ER EEN
WEBSHOP GEMAAKT
VOOR DE VERKOOP VAN
DE PRODUCTEN VAN
HET NAAIATELIER".**



OPDRACHTEN VAN HET NAAIATELIER

DIT WAREN IN 2025 DE OPDRACHTEN IN HET NAAIATELIER

THEATERGROEP

115 zitlappen van hun oude banner

ZERO WASTE

- 350 tasjes van oude vlaggenstof
- 40 tassen van oude banners
- Een banner van restmaterialen
- Nog in de maak: wasbaar maandverband

SLAGERIJ NIJKAMP

41 tasjes gemaakt van oude uniformen

CODA MUSEUM

10 tasjes van hun oude vlaggen

ACCRES

- Van oude banners van het VUE filmfestival 30 tassen gemaakt
- Van oude banners van verschillende lokaties tassen gemaakt voor verkoop tijdens kerstmarkt voor medewerkers

STICHTING SINT VOOR ALLE AMSTERDAMMERS

30 pietenbarretten voor hun nieuwe uniformen

HOSPITAINER

Tassen van hun oude banners

DE KAP

50 notitieboekjes van vilt

GIGANT

Doorlopende productie van tassen van hun oude banners



DE KOOKSTUDIO UITGELICHT

De kookstudio is ook al een aantal jaar een niet meer weg te denken onderdeel van de stichting. Hier komen vrouwen samen die het leuk vinden om te koken of te bakken. Ook dit is een leer-werkplek en veel dames hebben een participatieplek in de kookstudio.

De kookstudio heeft 3 dagdelen de keuken. Op maandag en woensdag maken 2 verschillende groepen vrouwen, onder leiding van een vrijwilliger, de heerlijkste maaltijden. Elke week bedenken ze weer een recept uit een ander deel van de wereld. Er is ondertussen een vaste klantengroep die wekelijks de maaltijden komt afhalen.

Op dinsdag maakt de groep meestal soepen en hartige taarten. Deze vriezen we in en worden verkocht aan mensen die een lekkere soep willen eten zonder deze zelf te moeten maken.

Verder hebben we af en toe catering opdrachten zoals hapjes of een lunch, of we geven een workshop aan een groepje mensen.

Ook hier geldt weer dat plezier en sociale contacten voorop staan, naast nieuwe dingen leren en werknemersvaardigheden opdoen.

Een groot deel van de vrouwen die in de kookstudio werkt heeft afgelopen november meegedaan aan een cursus HACCP en allergenen kennis. Dit werd ondersteund door Apeldoorn Werkt Mee en Lucrato. Met dit diploma op zak kunnen zij als ze willen, makkelijker werk vinden in de horeca omdat ze 2 certificaten op zak hebben.

**“HET IS LEUK OM
GERECHTEN VAN
ANDERE LANDEN TE
LEREN KOKEN. EN IK
LEER BETER
NEDERLANDS”**

Activiteiten van de kookstudio

CATERING EN WORKSHOPS 2025

- Avondeten voor de vergadering Soroptimisten
- Buffet catering voor 32 personen voor afscheidsfeest van een medewerker van de Hofstadkerk
- Soep voor NLDoet van stichting Ontkiemen
- 31 linchtasjes voor Kenonz Overheid B.V. in het kader van een uitstap met Stichting Present
- Catering voor een borrel van de gemeente in het kader van de afsluiting van het Bioloc programma
- 100 zoetigheden voor bijeenkomst van Gigant
- Catering avondeten voor de gemeente in het kader van een buurtbijeenkomst met wethouders en inwoners
- Catering van hapjes voor de gemeente in het kader van een buurtbijeenkomst Vogelplein over de toekomst van de buurt
- 80 zoete hapjes voor de Kap voor jubileum van vrijwilligers
- Catering avondeten voor de A voor 50 personen
- Catering voor borrel van IVN voor 20 personen
- Een high tea voor de deelnemers en vrijwilligers van de moestuin en het atelier
- Avondeten in buurthuis de Graanhof georganiseerd voor de Kap, Gigant en Stimenz



Simon

Simon is bestuurslid sinds 2004

Da Capo, Apeldoorns unieke 'Wereld Leef- en Leerhuis'

De taal die we gebruiken doet ertoe. Het beïnvloedt hoe we de wereld zien, willen inrichten en hoe we met elkaar omgaan. In het migratiedebat, waar de emoties vaak hoog oplopen, speelt het gebruik van grove taal een grote rol.

Bij Da Capo is taal de sleutel voor alle ontmoetingen en activiteiten en voor het onderlinge contact met- en tussen wekelijks ca.150 migrantenvrouwen, meer dan 30 nationaliteiten.

Da Capo is een kleurrijke smeltkroes, een wereldthee- en koffiehuis. Waar respect, vertrouwen en nieuwsgierigheid voor iedereen voorwaarden zijn voor het delen van persoonlijke verhalen.

Ieders geschiedenis en culturele achtergrond is verrijkend leerzaam zichtbaar en merkbaar bij het verkennen en leren kennen van Nederlandse gewoonten, geschiedenis en taal. Bij het werken in atelier, kookstudio, moestuin en bij de taal- en fietslessen.

In de 'Da Capo-wereld' is informeel-leren, groeien en elkaar daarbij helpen, elke dag vanzelfsprekend aan de orde. Dat hoor, zie en voel je onmiddellijk als je binnenkomt.

Da Capo is een veilig en vertrouwd Leef- en Leerhuis en een gezellig Thee- en Koffiehuis. Dat is het voor alle migranten-deelnemers en vrijwilligers.



“

Ik vind het een eer vanaf het ontstaan van Da Capo daaraan te mogen bijdragen.

Nederland mag bij het migratiedebat meer 'Da Capo-(w)aardig' zijn.

BEGROTING EN WERKELIJKE KOSTEN 2025

TOTAAL BEGROTING
€ 128.970

Als Stichting moet Da Capo het benodigde geld voor de begroting zelf zoeken. De afgelopen jaren hebben Fondsen het werk van Da Capo ondersteund.

Verder zijn er eigen inkomsten via een kleine bijdrage van de deelnemers voor de taallessen, de lesgelden van de academie en door de verkoop van de kookstudio en de naaiatelier. Deze eigen inkomsten worden elk jaar hoger en vormen een steeds groter deel van de totale begroting.

Het is leuk om te zien dat enkele andere sociale organisaties Da Capo weten te vinden voor cateringopdrachten en voor opdrachten voor het naaiatelier.



Inkomsten per categorie **in procenten** van de totale inkomsten



INKOMSTEN EN UITGAVEN

Overzicht van inkomsten 2025

Inkomsten: Totaal € 149.506

(Zie jaarrekening voor exacte cijfers)

Fondsen € 26.500

Johanna Donk Grote Stichting	5.000
Haella Stichting	4.000
VSB Fonds	10.000
Van de Santheuvel Sobbe	7.500

Eigen inkomsten € 65.096

Kookstudio	€ 25.924
Naaiatelier	€ 3.633
Lesgelden taallessen en academie	€ 27.209
Acties en crowdfunding	€ 8.330
Donaties	€ 15.000

Subsidie gemeente Apeldoorn € 57.910

Apeldoorn Werkt Mee	€ 55.964
Overige subsidie	€ 1.946

FINANCIËLE MIDDELEN IN BEELD

INKOMSTEN EN UITGAVEN

Overzicht van uitgaven 2025

Uitgaven: € 128.049

(zie jaarrekening voor exacte cijfers)

Personeel en vrijwilligers € 76.795

Loonkosten en vergoedingen vrijwilligers en verzuimverzekering, cursussen	€ 73.610
Activiteiten en presentjes	€ 3.185

Huisvesting 21.687

Huur, huur taalcafe en onderhoudskosten	€ 24.072
---	----------

Activiteiten € 19.289

Taallessen	€ 2.753
Atelier	€ 2.338
Kookstudio	€ 13.350
Moestuin en fietsles	€ 848

Kantoor en administratieve kosten € 10.278

Kopieerkosten, bankkosten, thee en koffie, kantoormaterialen etc	€ 7.214
Afschrijving vaste activa	€ 3.064